

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Styrelsen

Styrelsen valdes om på det digitala årsmötet våren 2021 och har således även de senaste två åren bestått av Björn Grip ordförande, Kent Jonelind kassör, Signild Håkansson sekreterare, Lena Skördeman 1:e vice ordförande och Rikard Lilljeqvist 2:e vice ordförande, med Judith Skörsemo och Birgitta Reimer som ersättare.

Styrelsen har sammanträtt digitalt under 2021 på grund av pandemin. Sammantaget genomfördes sju sammanträden via messenger. Under 2022 har vi fortsatt att i huvudsak sammanträda över nätet. Totalt tio gånger har vi träffats, varav två gånger fysiskt, dels på Marieborgs folkhögskola utanför Norrköping den 1/4 i samband med boksläpp av *Nya Folkhögskoleminnen*, dels i Stockholm på Folkhögskolans Hus den 1/11, dagen efter Folkhögskoleforum där vi liksom tidigare år medverkade med en utställning.

Vår bedömning är att de digitala styrelsemötena ger oss möjlighet att mera kontinuerligt sammanträda. Dessutom sparar vi pengar. Sen var det naturligtvis trevligt och bra att kunna träffas fysiskt. Då kunde vi också träffa RIO:s nye generalsekreterare Olle Westberg, som med stor gästfrihet fortsatte traditionen att uppdatera oss om läget inom folkhögskolevärlden.

Revisorer under mandatperioden har varit Hans Ålund och Bo Löwkrantz med Ingemar Nordieng som ersättare.

Valberedningen har utgjorts av Stellan Boozon, Jan Hultman samt Birgitta Nesterud, som tyvärr avled under mandatperioden.

Antologin *Nya Folkhögskoleminnen*

Den viktigaste händelsen under mandatperioden har varit produktion och utgivning av antologin *Nya Folkhögskoleminnen*. Redaktionen har bestått av Stewe Claeson, Signild Håkansson och Eva Önneshj. 22 berättelser har producerats som speglar perioden under 1990-talet och det första decenniet av 2000-talet. Bokrelease blev det på Marieborgs folkhögskola utanför Norrköping i april 2022. Skolan har sedan också hjälpt oss med att sköta försäljning och distribution till köpare. Upplagan bestämdes till 500 exemplar, varav det i dagsläget har sålts ca 450. Ekonomiskt har det visat sig att bokprojektet blivit en god affär för vår förening även i ekonomiskt hänseende.

Antologin har efter releasen på Marieborg presenterats också på andra skolor, Sankta Elisabet i Göteborg; Bona i Motala; Skeppsholmen i Stockholm; Kvarnby i Malmö; Forsa, utanför Hudiksvall; Västerberg i Storvik; Tollare i Nacka; Gamleby i Västervik samt Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Detta har skett samtidigt som vår sekreterare och redaktör, Signild Håkansson, vid några tillfällen haft uppskattade föreläsningar om Folkhögskolans historia, där ett regionalt perspektiv utifrån värdskolans geografiska läge har lyfts fram.

Boken har också uppmärksammats bland annat i Folkbildningsrådets blogg, RIO:s nyhetsbrev, tidningen Läraren och Mimerbladet.

Medlemstidningen *Folkhögskoleveteranen* samt hemsidan

Urban Lundin, Per-Ola Jansson samt Tore Mellberg har fortsatt att producera vår uppskattade medlemstidning. Den kommer ut 4 gånger om året och består av tolv fullmatade sidor per nummer. Urban har ansvarat för innehållet i tidningen tillsammans med Per-Ola. Tore har skött layouten samt dessutom haft ansvaret för hemsidan och den öppna Facebook-sidan.

Samarbetet med Åsa folkhögskola kring tryckningen har fortsatt fungerat väl. Vi bedömer att hemsidan har utvecklats positivt, men att det finns en förbättringspotential. Facebook-sidan som forum har varit svårare. Det kräver sannolikt en särskild redaktör som bevakar och stimulerar en aktiv dialog.

Tidningen – det känns idag konstigt att kalla den för ”medlemsblad” - är vårt främsta kontaktorgan och får mycket beröm av medlemmarna.

Medlemsfrågor

Föreningen hade vid årsskiftet 2021/22 114 betalande medlemmar. Det innebär en nedgång med nio medlemmar sedan förra årsmötet. Rekrytering av nya medlemmar har fortsatt att vara en ständigt återkommande fråga vid våra styrelsemöten. För första gången, sedan jag tillträdde som ordförande 2015, har medlemsantalet sjunkit. Detta trots vår kassörs gedigna arbete med uppföljning och betalningspåminnelser fortlöpande under året. Vi är medvetna om att flera medlemmar får hjälp av anhöriga för att betala och att åtgärden emellanåt lätt faller mellan stolarna. Dessutom har antalet avlidna ökat mer än nyrekryteringen till vår förening.

Vi har försökt att utöka rekryteringen via fackliga kontakter. Medlemsregistret har fortsatt att utvecklas. Bland annat fylls det efterhand på med allt fler mailadresser, vilket är den dominerande kontaktvägen för allt fler.

Årsmötet

Årsmötet skedde för första gången via zoomlänk. Sjutton medlemmar deltog i denna digitala premiär. Sedvanliga årsmöteshandlingar genomgicks och styrelsen fick ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes också i sin helhet.

Regionala träffar

Föreningens samtliga regionala träffar är öppna för föreningens alla medlemmar. Oftast sker träffarna på någon folkhögskola. Vanligtvis sker en presentation och visning av värdskolan. En inledare är som regel inbjuden och ett aktuellt tema brukar vara utgångspunkt för samtalen. Ett initiativ som fallit väl ut är gemensamma träffar/seminarier med befintlig personal på värdskolan, ofta med den naturliga ingången "förr och nu" när det gäller undervisning, deltagare, villkor mm. Under 2021/22 genomfördes träffar framför allt i vårt mest aktiva västra distrikt, som vanligtvis har en träff per termin. Vidare har vi som nämnts haft veteranträffar på minst fem skolor i samband med att *Nya folkhögskoleminnen* har presenterats.

Folkhögskoleforum

Förbundet Folkhögskollärarna och arbetsgivarorganisationerna RIO och OFI tog 2018 initiativ till en mötesplats kallad Folkhögskoleforum. Detta forum har genomförts årligen därefter. Veteranföreningen har medverkat vid alla tillfällena, då med en utställning (2020 digitalt med film) där vår förening presenterats. Kent Jonelind har liksom tidigare år haft det huvudsakliga ansvaret för detta. Utställningen besöktes av många forumdeltagare och föreningen har därigenom sålt ett antal av föreningens böcker, fått nya medlemmar och än fler kontakter.

Samarbete

Samarbetet med Förbundet Folkhögskollärarna, numera en avdelning inom Lärarförbundet har utvecklats ytterligare. Vi har regelbundet kontakt med folkhögskoleläraryrkesavdelningens vice ordförande Lisa Nissen.

Samarbetet med Åsa folkhögskola kring tryckningen av vår tidning är fortsatt utmärkt. Vårt samarbete med Marieborg kring försäljningen av *Nya folkhögskoleminnen* är ett ytterligare exempel på ett mera kontinuerligt samarbete med enskilda folkhögskolor.

Kontakterna med RIO, och dess nye generalsekreterare Olle Westberg, har återupptagits. Förutom att vi får nyttja sammanträdeslokal i Folkhögskolans Hus, har Olle fortsatt traditionen att informera oss om aktuellt i folkhögskolevärlden.

Även kontakterna med föreningen *Karibu Sverige* hålls levande.

Slutord

Efter att vi under första året (2021) levit med covidrestriktionerna har det efterhand och framför allt under 2022 blivit möjligt att träffas igen. De digitala styrelsemötena har blivit allt bättre och vi har träffats över nätet i allt större utsträckning.

Styrelsens, tidningsredaktionens och framför allt bokredaktionens, arbete med *Nya Folkhögskoleminnen* är den här mandatperiodens stora arbete. Detta tillsammans med presentationerna och de lektioner om folkhögskolehistoria som vår sekreterare berikat några folkhögskolor med, har tillhört de bestående insatser som vi ägnat oss åt den här mandatperioden. Ekonomin har ytterligare förbättrats dels genom färre kostnader för styrelsearbetet dels genom förmånliga villkor för producerandet, tryckandet och försäljningen av antologin. Stockholms Arbetareinstitutets förening bidrog med ett betydande belopp för tryckningskostnaderna.

Vi har fortfarande ambitioner när det gäller seminarier och regionala träffar. När det gäller det sistnämnda har västra distriktet varit ett gott föredöme. Nyrekrytering av medlemmar är ett arbete som ständigt pågår men där nya idéer och uppslag gärna prövas.

Vi har idag ett samhällsklimat i vårt land och i världen, där demokrati och människors lika värde alltmer ifrågasätts. I vårt land får detta konsekvenser i form av ett ifrågasättande av folkhögskolan och folkhögskolans roll för demokrati och medborgarfostran. Föreningen och dess medlemmar har en viktigare roll än någonsin när det gäller opinionsbildning för folkhögskolan och för dess framtid.

Med dessa avslutande ord överlämnas verksamhetsberättelsen för åren 2021-2022 till årsmötet för diskussion och godkännande.

Styrelsen åren 2021/22

Björn Grip

Signild Håkansson

Kent Jonelind

Rikard Lilljevist

Lena Skördeman

Birgitta Reimer

Judith Skörsemo